



### Beste kapelbezoeker,

Allereerst nog de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar, met daarin veel muzikale inspiratie! Want muziek inspireert, troost, geeft vreugde en verbindt. Dat heb ik en vele andere mensen mogen ervaren afgelopen jaar bij veel concerten in de kapel. Het was prachtig om te zien hoe muziek mensen dichterbij elkaar bracht. Met name rond de kersttijd, waarin mensen die verbinding ook meer opzoeken. Bijzonder ook waren de optredens van de medewerkers van het OLVG zelf. Daar ontstond letterlijk een hele nieuwe verbinding tussen mensen door het samen musiceren en samen zingen, waarin mensen echt iets van zichzelf lieten zien. Voor mij heel inspirerend om met deze ervaringen dit nieuwe jaar in te gaan en ik hoop u daarin weer mee te nemen. Want ook in 2010 zullen er weer veel verschillende soorten concerten plaatsvinden, met naar ik hoop voor ieder wat wils!

*Dionne Brussee, coördinator evenementen Onze Lieve Vrouwe Kapel*

### U aan het woord: ‘tante Nel van het OLVG’

Ik kom uit een gezin van 12 kinderen . Mijn moeder had een jongere zus die non was in het OLVG. Zij werd aangesproken als Zuster Marie Louise, maar voor ons was het Tante Nel. Tante Nel had nooit tijd. Zij werkte gewoon altijd. Ze kon ook nooit gewoon lopen - ze liep in een soort drafje. Steeds ook werd zij gestoord door dokters die haar nodig hadden. Ja, want Zuster Marie Louise had een belangrijke positie. Zij was hoofd van de O. K. en had daar ook een werkkamertje .

In 1950 toen ik als militair uit Nederlands -Indiër kwam, moest ik opgenomen worden en natuurlijk in het OLVG. Mijn tante kwam mij daar ook regelmatig bezoeken. Zij was ook bij de onderzoeken die ik onderging. Ik hoor het haar nog zeggen: “Hans het doet geen pijn het is alleen een vreemd gevoel”.

Het was niet altijd mogelijk om met bed en al naar de kapel te gaan. Mocht dit wel dan was dit ook een hele verhuizing. Van die geweldige grote bedden met een verpleegster ervoor en een crachter. Maar je was er lekker even tussenuit. Later heb ik daar ook mijn vrouw, Ines Duives leren kennen die als verpleegster werkte op de 2e verdieping van de klassenafdeling. Natuurlijk heb ik in de loop der tijd meermalen het OLVG bezocht. Nu staat er een nieuw gebouw met een prachtige kapel. Gelukkig wordt er aan gewerkt om de sfeer van vroeger een beetje aan te houden.

*Hans van Onna*

### Nieuwtjes en actualiteiten

#### Enquête kapel

In het kader van het 10-jarige bestaan van de kapel is er een enquête gehouden onder diverse bezoekers van de kapel m.b.t. hun ervaringen en belevingen in en met de kapel. Er zijn veel reacties op gekomen, waaronder van u. Hartelijk dank daarvoor. De vragen hadden betrekking op de ruimte, de soort bezoeken en de persoonlijke ervaring. Wat vooral naar voren komt is de ervaring van rust in de kapel. Dit wordt door bijna de helft van het aantal mensen genoemd. Het concertbezoek scoort ook hoog en tenslotte komen diverse mensen ook heel gericht voor de zondagse viering. Maar voor de meeste bezoekers geldt dat de kapel toch vooral dienst doet als stilteplek waar o.a. kracht, troost en bemoediging wordt gevonden en een kaarsje wordt opgestoken.

#### Opening vernieuwde moslimgebedsruimte

Op dinsdag 15 december was de opening van de vernieuwde gebedsruimte voor moslims. De ruimtes zijn iets groter en hebben nu een aparte ingang voor mannen en vrouwen. Ook de vloeren zijn nieuw en de muur is opnieuw geschilderd.



## Aankondiging concerten en activiteiten



**vrijdag 29 januari om 20.15 uur**

**AUK Kamerkoor, o.l.v. Alfrun Schmid**

Leuk programma met liederen over bloemen van componisten als Stanford, Lauridsen en Rheinberger, afgewisseld met gedichten van Krijn Peter Hesselink

**Toegang: € 10,=/ met korting € 7,50**

**zondag 7 februari om 16.00 uur**

**Camera Inflata, o.l.v Oscar Mario Echeverry**

Bewerkingen voor koor en blazersensemble van Bach, Brams, Barber, Mahler, Tallis, Mouton, Whitacre, Lauridsen en Josquin.

**Toegang: een kleine bijdrage**